



70% van de aarde is bedekt met water onder allerlei vormen.

In dit medium ligt ook de oorsprong van alle leven.

Is het deze herinnering die nog in onze genen zit.....

Is het gewone nieuwsgierigheid naar het onbekende.

Of is het een onbewuste wil om een onbekende wereld te ontdekken?

Zeker is, dat het voor ieder onder ons, iets anders betekent.

Niemand kan beweren dat het medium “water” hem/haar onverschillig laat.

Men kan aan de oppervlakte blijven en nooit de geheimen leren kennen.

Men kan echter ook onder de oppervlakte doordringen en in bewondering staan voor alle nieuwe wonderbaarlijke zichten.

Men zal vaststellen dat het niet steeds nodig is om een geheim te doorgronden, maar dat het vaak al voldoende is om deze wonderen te kunnen aanschouwen.



Indien je jezelf ook deze vragen stelt en toch iets langer onder water zou willen blijven als je adem het mogelijk maakt, dan is duiken misschien de sport voor jou.

Meer als sport kan men het eigenlijk een manier van leven noemen.

Heb je interesse? Contacteer ons dan.



Onze contactgegevens zijn:

**Duikclub Sepia Gent**

Maatschappelijk zetel: Heemstraat, 6 te 9032 Gent

[www.sepiagent.be](http://www.sepiagent.be)

e-mail: [info@sepiagent.be](mailto:info@sepiagent.be)

**VOORZITTER**

DE CAUSMAECKER BRECHT

GSM: 0474 518469

<http://sepiagent.be/Privacybeleid.pdf>

Geïnteresseerden kunnen op maandag een initiatieles bijwonen en kunnen het materiaal van de club voor deze les gratis gebruiken. Zij zijn verzekerd en betalen voor de inkom van het zwembad €5,00 aan onze penningmeester. Na de les kunnen ze hun bevindingen aan de lesgever vertellen en laten weten of ze geïnteresseerd zijn om verder te doen.

**Zwembad Strop, Stropstraat 31 te Gent.**

**Training op maandag van 21:00h tot 22:00h**